

# DECEMBER

## maandbrief

Aah december, de maand van examens, vermoeiende familiefeesten en te veel chocolade... Goed chappen, spijt hebben van levenskeuzes na het 4e dessert en nieuwe voornemens verzinnen die je toch nooit zal behalen... is er een betere maand?

### LEIDING LEIDING, WAT GAAN WE DOEN?

Wel liefste verkennertjes, dat zullen we jullie in deze maandbrief allemaal vertellen. De vergaderingen zullen even niet meer op zondag doorgaan... STOP, NIET WENEN! De vergaderingen gaan gewoon door op vrijdag! Lekker gezellig, in het donker, de kou en de regen samen spelletjes spelen om gedurende enkele uren de examenstress te vergeten...

#### VRIJDAG 3 DECEMBER

##### Sinterklaas-en roetpieten vergadering

Daar is 'ie weer, die lieve oude grijsaard. Hoe hij het toch ieder jaar weer flikt blijft ons een raadsel. Wij zouden persoonlijk zo'n 350 jaar geleden al op pensioen gegaan zijn, hadden we in zijn schoenen gestaan... Langs de andere kant is 350 jaar pensioen uitbetalen helemaal niet zo voordelig voor de samenleving. Blijf dus nog maar even werken, liefste Sinterklaas!

Jullie zijn allen welkom vanaf 19u30 op ons lokaal! De vergadering zal rond 21u30 afgelopen zijn.

#### VRIJDAG 17 DECEMBER

Verrassingsvergadering!  
December is een maand vol verrassingen en 'happy little accidents' zoals Bob Ross zou zeggen. Als jullie Bob Ross niet kennen moeten jullie dringend wat opzoekingswerk te doen, cultuurbabaren!

Kom allemaal om 19u30 naar ons lokaal om compleet verrast te worden met een topvergadering!

Oeps nu hebben we de verrassing al verklapt...



#### VRIJDAG 10 DECEMBER

Ho ho ho, wat een vergadering wordt me dit! Afgelopen weken hebben we met heel de leidingsploeg samengezeten om te analyseren wat jullie, onze kleine en lieve verkennertjes, het allerleukste zouden vinden! We denken tot een conclusie gekomen te zijn die een prachtige vergadering zal voortbrengen. We spreken niet af op het lokaal! **De geheime locatie en het tijdstip zal via whatsapp meegedeeld worden!** Houd dit dus goed in de gaten!

#### VRIJDAG 24 DECEMBER

Wij als ijverige verkennersleiders hadden liever nog een vergadering georganiseerd maar dat mocht niet van de saaie groepsleiding. Blijkbaar hebben mensen vanavond familiefeesten te vieren en pakjes te openen... Geniet van de feesten en zorg dat het onze eigen wijn is die vloeit op de kerstafel! ;)

