

# Maandbrief november

5 november

## Diamontage



Vandaag is de dag dat jullie eindelijk de langverwachte foto's van jullie kampen kunnen zien! Wij de leiding zien jullie graag om 13u30 stipt op de speelplaats van het Sint-Lievenscollege. Na de vergadering is het stoofvlees eten en dan eindelijk de diamontage. Opgelet: 5 november is een zaterdag.

11 tot 13 november

## Discodraken weekend

Zie weekendbrief.

20 november

## Keizer Karel vergadering

Aan alle mini keizers van België, jullie zijn allen welkom op ons scoutslokaal/kasteel om die innerlijke keizers in jullie los te laten om de wereld te veroveren. Maar pas op er is meer dan 1 keizer hier in ons kasteel. De keizer met de meeste macht wint als hij tenminste niet van zijn troon word gestoten.



27 november

## **Kookvergadering**



Breng allemaal je beste koksmuts en schort mee want we gaan koken. Maar zonder de juiste ingrediënten kan je niet koken tenzij je een tovenaar bent. Wat jullie allemaal niet zijn. Jullie gaan dus eerst de ingrediënten nog moeten zoeken of verdienen. Als jullie alles goed hebben gedaan is het op het eind van de vergadering smullen geblazen. Kom in grote getale om 14u naar het lokaal, de vergadering eindigt zoals altijd om 18u.