

# Maanbrief September



jammer genoeg moet iedereen terug naar school deze maand (behalve de leiding natuurlijk want wij zijn groot en stoer en doen wat we willen), MAAR dit wil ook zeggen dat het scoutsjaar terug begint!!!!!!! Jullie kunnen dus eindelijk elkaar, ons en de rest van de scouts na een veel te korte vakantie terugzien!

## Zondag 4 september: SIMON SAYS- vergaderingk

Vandaag luisteren we naar leider Simon, en naar niemand anders! Zorg dus maar dat ge beide oren meehebt en u ogen zult ge ook wel kunnen gebruiken. Wie dat echt wil, mag ook een cadeautje meenemen voor leider Simon. Hij heeft het verdiend! Allen welkom vanaf 14u op ons lokaal t.e.m. 18u.

## Zondag 11 september

Vandaag vertrekken ex-jongverkennerleiders Lowie en Mathieu naar het verre Schotland. Omdat ze ons gevraagd hebben hen wat tips en tricks te geven houden we vandaag een echte schotse vergadering! Neem jullie kilt en doedelzakken maar mee, want we zullen die twee avonturiers eens wat leren over de highlands daar in het Noorden van het Britse eiland.

Van 14u tot 18u op ons lokaal

## Zondag 18 september

Verrassingsvergadering!!  
!! Deze vergadering is nog een grote verrassing voor jullie, en misschien voor de leiding zelfs ook nog! Wie zal het zeggen? We weten wel al zeker dat jullie vanaf 14u t.e.m. 18u naar ons lokaal moeten komen om de verrassing te ontdekken!!!!



## ZATERDAG 24 SEPTEMBER: BBQ EN OVERGANG!!!!!!

JEEEEEEEEEEEEUUUUJ 't is BBQ enal! Boeffeeeeeen, chips eten tot het geld van de mama op is en cola's drinken zodat we drie dagen lang niet kunnen slapen!!!!!! Oh en ook overgang natuurlijk, een moment van trots, bescheidenheid, inkeer en samenhang... Allen welkom op ZATERDAG 24 september vanaf 13u30

