

MAANDBRIEF MAART - SPORTIEVE BINKEN MAAND -

Deze maand gaan we tot het uiterste op verschillende vlakken om te tonen wat voor stoere binken er wel niet tussen de kapoenen zitten. We halen onze spieren van staal boven en laten heel onze scouts zien dat de kapoenen de jongste, maar zeker niet de zwakste zijn.

BELANGRIJK: Volgende maand, van 8 tot 10 april, vindt eindelijk ons weekend plaats. De weekendbrief zal binnen 2 weken in jullie mailbox te vinden zijn.

Zondag 6 maart: Ballen/balsportvergadering

Deze week goed nieuws voor iedereen die al het hele jaar vraagt om te voetballen. Het gaat eindelijk gebeuren en daar blijft het niet bij. Kom allemaal om 14u de sportieveling uithangen in een matchke basketbal, rugby, honkbal en nog zo veel meer.

Zondag 13 maart: Districtsdag - superheldenvergadering

Wij, de kapoenen, hebben dit scoutsjaar al bewezen dat ieder van ons een superheld is, maar dat weten de andere scoutsen van het district nog niet. Kom dus zo talrijk mogelijk naar de districtsdag op onze terreinen en laat die andere 100 kapoenen eens zien dat er met Sint-Lieven niet te sollen valt. Voor deze vergadering vragen we **€0,20** mee te brengen aangezien het vieruurtje deze dag niet van ons komt. Ook is de vergadering **uitzonderlijk pas om 17u30** gedaan.

Zaterdag 19 maart: Spaghettivond + dropping

Om de twee jaar kunnen ouders en leden van onze scouts genieten van een dropping met verschillende hapjes en drankstandjes onderweg. Nadien staat er een heerlijk bord spaghetti te wachten. Inschrijven kan tot 13 maart, meer informatie hierover vind u in een mail van de groepsleiding of op onze facebookpagina

Zondag 20 maart: Vergaderingloze zondag

Deze week gaat onze **dropping + spaghettivond** door op **zaterdag 19 maart**. Inschrijven hiervoor kan tot 13 maart. Helaas zal de leiding zich hier helemaal doodwerken waardoor er **geen vergadering** zal zijn.



Zondag 27 maart: Popeye vergadering

Op deze zondag worden we allemaal de sterkste versie van onszelf. Als voorbereiding op deze vergadering kunnen jullie alvast heel de week, elke dag, spinazie eten. Kom vervolgens zondag om 14u naar ons lokaal en laat die vers gekweekte staalkabels in de bovenarm maar zien.



Wow, kijk, ik draag een zware steen.
Kunnen de kapoenen dit ook?